

Burgerschap: Een veelkoppig fenomeen

Gepubliceerd in FD Outlook, maart 2010, p.8

De Denktank van FD Outlook oppert dat ‘burgerschap’ het antwoord zal moeten leveren op de heroverweging van onze publieke diensten. Dat spreekt me aan.

Ik ben zelf vrijwilliger in het bestuur van FC Utrecht. De meeste bewondering heb ik voor onze stewards. Met hun gele hesjes aan staan ze elke thuiswedstrijd met hun rug naar de wedstrijd om zicht te houden op ongeregeldheden op de tribune. Rationeel volstrekt absurd: je houdt zoveel van voetbal en van je club dat je met je rug naar alle thuiswedstrijden gaat staan, met de onplezierige taak je agressieve collega-supporters te moeten aanspreken. Bedoelen we dit opofferende burgerschap?

Het basisonderwijs klaagt erover dat ze kinderen geen les meer kunnen geven, omdat ze zonder ontbijt naar school komen. Het openbaar vervoer in Amsterdam lag plat, omdat nog vrijwel niemand een kaartje kocht. In mijn eigen stad Utrecht wordt rood licht steeds meer genegeerd door fietsers. Is dat het: egoïstisch burgerschap?

In datzelfde basisonderwijs zien we leesmoeders. In de verpleeghuiszorg zien we familie die meer wil doen voor ‘hun’ patiënt. In buurten zien we nieuw particulier initiatief van groepen bewoners. Bedoelen we dat: de coproducerende burger?

Ik roep FD Outlook op het voortouw te nemen in deze verdere concretisering, anders blijft het vrijblijvend en modieus.

Drs Steven P.M. de Waal
Voorzitter Public SPACE

